

« We know what we are, but know not what we may be » Άμλετ. | Θεατρική παράσταση εφήβων Δικτύου | Ιούνιος 2018



« We know what we are, but know not what we may be »

Άμλετ.

Ο βασιλιάς Άμλετ πεθαίνει. Η σύζυγός του, Γερτρούδη, παντρεύεται τον αδελφό του Κλαύδιο, ο οποίος στέφεται βασιλιάς. Τότε, το φάντασμα του νεκρού βασιλιά εμφανίζεται στον έφηβο γιο του, πρίγκιπα Άμλετ, ζητώντας εκδίκηση για τη δόλια δολοφονία του...

Η ανήσυχη γραφή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και ο μαγικός κόσμος του Άμλετ αποτελούν έμπνευση για την συλλογική καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση 9 εφήβων επί σκηνής: αντλώντας υλικό από το κείμενο αλλά και από τα βιώματα, τις σκέψεις και τα όνειρά τους, η δημιουργική διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την πρεμιέρα της παράστασης τον Ιούνιο στο φεστιβάλ FESTIZART 2018 (Γαλλία).

Η παράσταση «Άμλετ», σε σκηνοθεσία Ισμήνης Πρωίου, αποτελεί τη συμμετοχή του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Citizenship χρηματοδοτούμενο από το Erasmus Plus, σε συνεργασία με τη γαλλική συλλογικότητα JE PARS A ZART (Montpellier).

Σκηνοθεσία: Ισμήνη Πρωίου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δαυιδούλα Στεργίου

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Βαγγέλης Γιαννόπουλος Ίσαρης

Σκηνογραφία: Ιωάννα Λισγάρα

Φωτογραφίες & Βίντεο: Τάκης Πρώιος, Δημήτρης Τελλής

Design & Layout: Δημήτρης Γαζής

Οργάνωση προγράμματος: Βασιλική Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνα Γεωργίου / Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Εφηβική θεατρική ομάδα: Αζάια Ομπάμουγι, Ανάς Μιάχ, Δήμητρα Καϊσίδη, Έλεν Μιάχ, Μπράιαν Ιμπεακάμ, Μυρτώ Παύλου, Παναγιώτης Θωίδης, Πάολα Χατζή, Σοφία Σαραντοπούλου

Ευχαριστούμε θερμά το **Victoria Square Project** της οδού **Ελπίδος** στην πλατεία Βικτωρίας, τα **Αθηναϊκά Θέατρα** για την ευγενική φιλοξενία τους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, καθώς και τον χώρο προβών **«Καμπούνια»** στα Ιλίσια.