

Επίσκεψη στις Εκδόσεις Μεταίχμιο | Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

Ποιοι κρύβονται πίσω από τα βιβλία!



Ελάτε να τους ανακαλύψουμε.

Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι πίσω από τα βιβλία κρύβεται ο συγγραφέας, ο εικονογράφος και ο εκδοτικός οίκος. Ο συγγραφέας έχει όνομα. Ο εικονογράφος το ίδιο. Και ο εκδοτικός οίκος επίσης. Το όνομα του εκδοτικού οίκου όμως ποιος το σκέφτηκε και πόσοι εργάζονται σε αυτόν; Και ποια είναι η δουλειά τους; Σε αυτά και σε πολλά άλλα ερωτήματα μας απάντησαν οι άνθρωποι του βιβλίου του εκδοτικού οίκου Μεταίχμιο με πολύ μεγάλη χαρά και προθυμία.

Εντυπώσεις των παιδιών:

«Μου άρεσε που μας έδειξαν πως φτιάχνονται οι σελίδες. Πώς στήνονται και πως ενώνονται τα μεγάλα γράμματα και οι ζωγραφιές. Μου άρεσε όπως μιλάγανε οι κυρίες γι αυτό που κάνανε γιατί το αγαπούσανε και δεν το παρατούσαν. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ότι μερικοί κύριοι και μερικές κυρίες είπαν πολύ λίγα λόγια. Μερικοί κύριοι δεν είχαν βιβλία για να δούμε εικόνες και να μάθουμε περισσότερα από αυτά που είχαμε μάθει».
« Πίσω από τα βιβλία κρύβονται πολλοί άνθρωποι. Νομίζω ότι πρώτη και σημαντική είναι εκείνη η ξανθιά κυρία που επιλέγει τα βιβλία. Μετά είναι όλοι οι άλλοι. Επίσης σημαντικός είναι

εκείνος που βοηθάει τον συγγραφέα να ασφαλίσει την ιδέα του. Μετά είναι εκείνος που το διαφημίζει και μετά είναι αυτός που το βάζει στον υπολογιστή και το κάνει βιβλίο. Δεν φτιάχνονται τελικά τόσο εύκολα τα βιβλία».

«Μου άρεσαν όλα τα βιβλία. Μου άρεσε που έμαθα πως φτιάχνονται τα βιβλία».

«Ήταν όλα τέλεια».